

# GEDICHT ANTJIE KROG MET VERTALING



## LAND VAN GENADE EN VERDRIET

vanweë die verhale van verwondes  
lê die land nie meer tussen ons in nie  
maar binne-in

sy haal asem  
gekalmeer na die litteken  
aan haar wonderbaarlike keel

in die wieg van my skedel sing dit  
ontbrand dit  
my tong my binneste oor die gaping van my hart  
sidder vorentoe na die buitelyn  
van 'n woordeskat nuut in sag, intieme keelklanke

van my siel leer die retina oopgaan  
daaglik – 'n duisend woorde  
skroei my tot 'n nuwe tong

ek is vir altyd verander. Ek wil sê  
vergewe my  
vergewe my  
vergewe my

jy wat ek veronreg het – seblief  
neem my  
met jou saam



## LAND VAN GENADE EN VERDRIET

vanwege de verhalen van verwonden  
ligt het land niet meer tussen ons  
maar binnenin

ze haalt adem  
gekalmeerd na het litteken  
aan haar wonderbaarlijke keel

in de wieg van mijn schedel zingt het  
ontbrandt het  
mijn tong mijn binnenste oor de gaping van mijn hart  
siddert naar voren naar de buitenlijn  
van een woordenschat nieuw in zachte, intieme keelklanken

van mijn ziel leert de retina zich te openen  
dagelijks – duizend woorden  
schroeien mij tot een nieuwe tong

ik ben voor altijd veranderd. Ik wil zeggen  
vergeef me  
vergeef me  
vergeef me

jij die ik onrecht heb aangedaan – alsjeblieft  
neem me  
met je mee

Uit: *De kleur van je hart*, p. 348